

NOVEMBER 2013



Voorspoedig nieuws over de verhuizing:

Achthuizen is al bijna ontruimd!



Zaterdagmorgen 9 november om 9 uur: Korperpad... De verhuisploeg staat klaar voor de operatie "Achthuizen". Eerst natuurlijk even aan de koffie en thee en vervolgens met gezwinde spoed naar Achthuizen. Pieter heeft in militaire dienst ooit zijn vrachtwagenrijbewijs gehaald en kon de gehuurde 7-tons vrachtwagen gaan besturen. Dat viel Pieter ook een klein beetje tegen, niks dubbelklutsen met tussengas, zelfs vrachtwagens zijn er als automaat! In Achthuizen moesten er eerst wat auto's worden verreden en vervolgens konden we de schat van "Het Eendeëi" gaan inladen... Motorblokken, chassis, versnellingsbakken, portieren, kofferdeksels, motorkappen, aandrijfassen, voorruitzen, zijruitzen enz. enz. Tot twee keer aan toe hebben we de vrachtwagen volgeladen en alles naar de Van Helmontstraat gebracht. Tegen 5 uur waren we moe maar ook voldaan, het was natuurlijk een hele klus, maar met gevulde koeken, koffie en fris toch ook een hele gezellige dag. Zoals iedereen wel weet met verhuiservaring: Er wordt aardig wat 'gemopperd' op elkaar en de steken onder water waren natuurlijk niet van de lucht!

Veel dank dus aan de verhuisploeg van 9 november: Jan Naezer, Jim van der Put, Pieter Vogel, Paul Otto, Jürgen Ostheimer en zijn zoon Sander, Jeroen Henger, Paul van der Veen, Jan van Vliet, Peter v.d. Steenpaal, Dick de Klepper, Ab van Kapel v.d. Logt, Rob van Kapel v.d. Logt en vele anderen.

Zaterdag 16 november zijn de stellingen (gemaakt van steigerpijpen) afgebroken. Dat was nog een héle klus, omdat bleek dat enthousiaste oud-leden de snelkoppelingen -pak 'm beet 15 jaar geleden- voor alle veiligheid hadden vastgelast. Dat werd dus losslijpen. Alles staat inmiddels klaar voor transport naar de Van Helmontstraat komend weekend.

Belangrijk: We willen de ruimte netjes en schoon opleveren aan de verhuurder. Daartoe moet er nog even stevig aan de slag met bezem en groene zeep, Wie veegt en sopt er mee op de volgende verhuisdag op 23 november?

Meld je aan bij helmont@eendeei.nl en onze verhuiscoördinator Rob van Kapel v.d. Logt vertelt je er meer over.



vers van de pers: Deze week krijgen we een nieuw asbest-vrij dak!

VERRASSEND NIEUWS!! Ondanks de eerdere mededeling van onze 'huisbaas', de gemeente Rotterdam, dat de herstelwerkzaamheden aan onze nieuwe locatie (onder meer het wind- en waterdicht maken) pas na 1 januari 2014 plaats kunnen gaan vinden, hebben ze deze planning tóch naar voren kunnen halen en op **woensdag 20 november** wordt er al begonnen met het vervangen van het gehele dak van de achterste ruimte (de toekomstige stalling en onderdelenmagazijn). Dat is natuurlijk érg mooi, ware het niet dan we daar nét de héle Achthuizen voorraad hebben neergezet. Maar ook hier heeft de gemeente een creatieve oplossing voor bedacht: Ze plaatsen een lege container, waarin onze voorraad tijdens de bouwwerkzaamheden in opgeslagen wordt. In een tweede container wordt het asbesthoudend materiaal geborgen en later afgevoerd. De 'gezondheids'vragen van leden zijn hiermee dus opgelost!



Genoég plaatwerk voor de komende 10 jaar...

En de rest van de verhuizing dan?...

ACHTHUIZEN

ZATERDAG 23 NOVEMBER gaan we het afgebroken stellingmateriaal inladen en allerhande los-vast onderdelen, die we 9 november niet mee konden verhuizen -omdat de vrachtwagen vol zat- overbrengen. Daarna rest (na het schoon opleveren van de Ei-ruimte) nog een ander klusje: **De donatie...** Enkele Ei-leden huurden in een hok náást ons óók een ruimte, vol Eend-onderdelen. Daar willen ze voor een deel van af en doneren dus nóg 'ns een stapel chassis, plaatwerk, motoren, versnellingsbakken, velgen, en allerhande ander zeer uniek en schaars 2CV spul aan 't Eendeëi. Dat moet zaterdag 23 ook mee naar de Van Helmontstraat. De verhuurder van Achthuizen zorgt ervoor dat de nu in de weg staande campers verplaatst zijn, zodat we dit klusje binnen een paar uur kunnen klaren.

WAAR LADEN WE UIT? Natuurlijk op de Van Helmontstraat... Maar afhankelijk van de werkzaamheden aan de achterruimte, wordt dit waarschijnlijk tijdelijk de toekomstige werkplaats, in het geval de dak-herstel-werkzaamheden op dat moment nog niet klaar zouden zijn.

MEEHELPEM? GRAAG! MAIL NAAR HELMONT@EENDEEI.NL OF BESTUUR@EENDEEI.NL

KORPERPAD

VOORLOPIG ZITTEN WE DAAR NOG WEL TOT VER IN HET NIEUWE JAAR. We gaan pas écht over als alle bouwwerkzaamheden in de Van Helmontstraat klaar zijn en ook de werkplaats operationeel is. Pas dán verhuizen we in één keer de containers (waar we qua plaatsing een nieuwe, héél slimme oplossing voor hebben bedacht!) en gaat ook de ontmoetingsruimte en de hele garage over. We verwachten dat we in het voorjaar van 2014 hélemaal verhuisd zijn, waarna we aan de slag kunnen om Van Helmont ons 'eigen' te maken. Veel groen creëren... Kunst op de muren... de gezelligste ontmoetings/cursusruimte van héél Rotterdam inrichten, een optimaal functionerend onderdelenmagazijn, nóg betere cursussen enzovoorts.

'Van Helmont' gaat immers 'the place to be' worden voor geheel Eendminnend Nederland op de zaterdagmiddag....

EI-ALLERLEI

• Een aantal (nieuwe) leden blijken hun lidmaatschapskaart nog niet ontvangen te hebben. Ons excuus hiervoor. Natúúrlíjk zijn ze na betaling van hun contributie gewoon volwaardig lid. Komend jaar gaan we werken met een nieuw softwarepakket, wat alle bugs in de huidige ledenadministratie volledig oplost. • Het loopt nu al storm met aanmeldingen voor de cursussen in 2014. Meld je snel aan, voordat je achter het net vist! • Ook in 2014 blijven we je op de hoogte houden van de wondere wereld van onze club en de Lelijke Eend. Dat doen we middels onze volop geprezen website, deze Mailnieuws, maar ook door ons vertrouwde **papieren clubblad**. De redactie zoekt dringend uitbreiding om dit blad nog aantrekkelijker te maken. We zoeken vooral mensen die interviews willen houden met bijzondere Eend-rijders, technische tips willen schrijven, of als razende reporters ons kunnen verrassen met allerhande nieuwsfeiten en roddels in de Eendenwereld. Ook de Social Media gaan een veel grotere rol gaan spelen in de Ei-communicatie. **Meehelpen? Advies? Tips? Suggesties?** mail naar: redactie@eendeei.nl of bestuur@eendeei.nl



Vele handen maken licht werk!

Met 500 leden is dat natuurlijk een 'eitje'



Kijk dagelijks op www.eendeei.nl

de foto's in deze mailnieuws zijn gemaakt door Paul van der Veen, waarvoor onze dank!

ingezonden mededeling

Je zoekt nog een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerst?

Kijk dan op www.borduurhuisjolie.nl

Annelies van Wel houdt zich in haar bedrijfje actief bezig met het borduren van allerlei producten zoals bijvoorbeeld handdoeken. Ook je eigen 2cv mét kenteken kunnen we op handdoeken en badlakens borduren. Kijk op www.borduurhuisjolie.nl voor meer informatie



Borduurhuis Jolie
Hoolhof 54 5521 JS Eersel