

NOVEMBER 2013



Eindelijk aan de slag in het nieuwe clubhok

Handen uit de mouwen!

Zaterdag 2 nov: Klussen in de Van Helmontstraat 13

Beste leden,
Zoals jullie hebben kunnen lezen op de site ('t Ei verhuist!) zijn we begonnen met de voorbereidingen om de locatie aan de Van Helmontstraat klaar te maken als het nieuwe clubgebouw van het Ei. We hebben het achterste gebouw bijna klaar voor stalling. Er moet nog wat worden gerepareerd aan de deuren en dan kunnen auto's erin. (zie site:stalling) In het hoofdgebouw is er ook al fors gewerkt. De keuken is afgebroken. Oude elektra- en gasleidingen zijn verwijderd en een aantal tussenmuren liggen al op de stort. Met het verwijderen van materialen die we niet meer nodig hebben kunnen we nog even verder. Vervolgens kunnen we alles schoonmaken met de hogedrukspruit en dan kan de opbouw beginnen...

Helaas moeten we nog even wachten met de opbouwwerkzaamheden. In de huidige crisistijd heeft de gemeente geen budget meer beschikbaar voor 2013. De afgesproken werkzaamheden, waaronder het wind- en waterdicht maken, kunnen pas in januari 2014 (nieuw budget) worden uitgevoerd. Dit betekent dat wij nu nog klussen kunnen doen en verder willen we zorgen dat we startklaar staan op het moment dat de gemeente de werkzaamheden heeft afgerond. Iedereen snapt dat het pas zin heeft om te gaan bouwen en schilderen als het pand wind- en waterdicht is. Een planning voor begin 2014 is in de maak. Wel hebben we nu al de tijd om spullen te gaan verzamelen uit giften om zo min mogelijk geld uit te hoeven geven. Binnenkort komt er een mail, en op de site een lijst, met alles wat we nog nodig hebben. Dan hopen we dat iedereen in zijn schuur of zolder (of die van zijn buurman!) kijkt en de vereniging blij kan maken. Ik wil nu alvast de mensen bedanken die de handen uit de mouwen hebben gestoken. Met vriendelijke groet, Ab van Kapel van de Logt; Voorzitter 't Eendeëi E: voorzitter@eendeei.nl

We hebben nog vele handen nodig om alles af te krijgen.

Meer weten? Kijk op eendeei.nl of mail naar helmont@eendeei.nl



9+23 nov: Achthuizen verhuizen!

't Eendeëi huurt in Achthuizen een loods vol onderdelen. Deze ruimte wordt tevens verhuurd als stalling. Die onderdelen gaan we alvast verhuizen naar Rotterdam. En dat is een berg werk, omdat ook alle stellingen afgebroken moeten worden, Hulptroepen zijn dringend gewenst!

Het verhuizen/leeghalen van onze stalling in Achthuizen (op zaterdag 9 en 23 november) is een behoorlijke klus. Er staan veel materialen, er moet echt van alles gebeuren. Auto's moeten verplaatst, al onze spullen moeten worden ingeladen in een vrachtwagen. Auto's moeten we weer terugplaatsen. In de Van Helmont moet alles worden uitgeladen... Kortom echt een klus die valt onder het hoofdstuk: "vele handen maken licht werk".

We stellen ons deze dagen als volgt voor: Om 9.00 uur verzamelen aan het Korperpad en vervolgens spoorwegs naar Achthuizen. Aan het einde van de middag hopen we dan een belangrijk stuk van het werk te hebben gedaan. Met veel hulp verwachten we dat het in 2 dagen te doen



is! Bewijs je club een dienst en stuur een mail naar helmont@eendeei.nl en vertel wat je kan betekenen op deze dagen. Bijvoorbeeld: Ik kan 2 mensen meenemen in mijn auto naar Achthuizen, Ik kan gezellig op 9 november/23 november helpen, Ik kan wel op 9 november helpen maar niet op 23 november, Ik kan helpen inpakken in Achthuizen, maar niet helpen uitladen, Ik kan helpen uitladen in de Van Helmont. Enz. enz.

Met je aanmelding bewijs je je club een grote dienst.

Mensen die in Achthuizen stallen kunnen per 14 december hun auto in de van Helmontstraat stallen. Dan is de stalling klaar, zijn de steigers geplaatst en is het magazijn Achthuizen daar ondergebracht.

N.B.: Stallen vanaf 15 december kan alleen als het contract en de huurincasso voor 2014 is getekend. Anders kunnen de wagens nog tot eind december worden gestald in Achthuizen.

Voorlopig zitten we nog wel even aan 't Korperpad....

We gaan pas echt verhuizen als 1) de kachel het doet 2) Het dak niet meer lekt en 3) alle stellingen er staan, zodat het magazijn ingericht kan worden. Op datzelfde moment worden de 3 containers naar de Van Helmontstraat verplaatst en gaat de ontmoetingsruimte over. Een exacte datum is nog niet bekend, Via deze mailnieuw houden we je op de hoogte. Voorlopig ben je nog iedere zaterdag tot in het nieuwe jaar van harte welkom op ons vertrouwde Korperpad.

Inrichting gevraagd voor ons 'Grand Café'

DE EI-SALON

De 'bar' -of hoe we 'm straks ook gaan noemen- wordt hét centrale hart van de vereniging.

Eenzijds wordt hij praktisch ingericht (ten behoeve van de cursussen) maar hij moet vooral sfeervol en gezellig worden. We denken aan creatieve lambrizingen en wanden volbehangen met fotolijstjes en nostalgische posters van 2CV's. Aan het hoge plafond hangen we een kakafonie van oude hanglampen. Dus kom maar op met je oude kroonluchter en andere verrassende spullen voor het interieur. Alternatieve ideeën voor de inrichting van de ontmoetingsruimte zijn natuurlijk ook nog van harte welkom!. Mail naar: bestuur@eendeei.nl



EI ALLERLEI:

- Het cursusseizoen zit er weer op en was weer een groot succes. In het voorjaar van 2014 gaan we weer volop van start met zelfs TWEE cursussen Eendologie i.v.m. de grote belangstelling. Kijk op www.eendeei.nl en schrijf je alvast in.
- Jaarkalender:** In december ontvang je de Ei-kalender 2014 met het volledige aanbod aan cursussen en activiteiten. (We zoeken overigens nog een paar mooie foto's voor op de kalender en de vereniging. Voor 15 november naar ons op!!! (redactie@eendeei.nl))
- Bestuurswisseling:** Vanaf heden is Jan Naeve lid langer secretaris. We verwelkomt Jan en de vereniging. Hij gaat de ledenadministratie verzorgen en blijft cursussen geven.
- Stalling:** Vanaf heden kun je je A-type stallen in de Van Helmontstraat. De voorwaarden lees je op de website.



www.eendeei.nl

