

't Eendeëi



Vereniging de Alternatieve Garage 't Eendeëi • Korperpad 25a • 3084 NB Rotterdam

De Ei-markt in september was gezelliger dan ooit, mede dankzij het fabuleuze optreden van Dameszangkoor 'Uit Volle Borsten' Kijk op de site voor meer foto's!

OPROEP!!! ZATERDAG 15 DECEMBER: RIJ MEE MET DE OUDERENTOUR

VAN 13-16 UUR

HET PLAN:

Ons clubhuis grenst aan 'De Wielewaal', een bijzondere woonwijk in de deelgemeente Charlois. In de Wielewaal wonen veel senioren, naaste burens met wie we graag kennis willen maken. Iedereen kent de 'Eend' Vele ouderen hebben er ooit zelf een gehad, of hadden anders wel een tante, collega of zwager die er in reed. 't Eendeëi wil deze burens daarom uitnodigen voor een middagje nostalgisch 'Eend-rijden'. Een leuke rondrit door Rotterdam Zuid met ter afsluiting koffie met slagroomtaart in ons clubhuis.

Dit idee vergt natuurlijk nog wel wat voorbereiding en hulp van velen Dus de vraag aan jou: **DOE JE MEE AAN DIT GOEDE DOEL?**

We zoeken tussen de 15 en 20 Eenden, die 30 tot 40 ouderen een paar onvergetelijke uurtjes rijplezier willen gaan bezorgen!



Meld je uiterlijk komend weekend (17-11) aan, zodat we (samen met de bewonersorganisatie Wielewaal) de programmering in gang kunnen gaan zetten. Mail naar activiteiten@eendeei.nl of bel naar Jim van der Put (06 24 918 739) of Pieter Vogel (06 28 550 319) Ook voor verdere vragen kun je bij hen terecht.

(*t Eendeëi kan met het welslagen van deze activiteit wellicht rekenen op steun van Opzoomer Mee en de deelgemeente Charlois)

Op veler verzoek is het maandelijkse EI-CAFE weer in ere hersteld. Iedere derde vrijdag van de maand bent u van harte welkom in ons idyllische clubhok aan het Korperpad. Geniet van het knapperende houtvuur in onze houtkachel, van de muziek, de heerlijke hapjes. leg een kaartje en ontmoet alleen maar leuke mensen! Vanaf een uur of acht staat de deur open!



Net als vorig jaar valt in december de EI-kalender bij u in de brievenbus. Met alle informatie over de cursussen, activiteiten en wetenswaardigheden. Voor de 12 kalenderbladen hebben we al een paar mooie foto's ontvangen van diverse leden, maar we zoeken nog véél meer leuk beeldmateriaal. Stuur 'm dus heel snel op: die unieke foto van jouw Eend, zodat iedereen er een jaar lang van kan gaan genieten. redactie@eendeei.nl of bel: 06 24 918 739

Een Eendeëi-delegatie bezocht 4 november de afscheidsreceptie van het hoofdkantoor van Citroën Nederland in Amsterdam. Citroën verlaat na meer dan 80 jaar dit unieke gebouw en verhuist samen met Peugeot naar Amstelveen. Citroën Nederland sponsorde 'buurman' Het Olympische Stadion jarenlang door enkele stoelen te adopteren. Met een grote verbouwing van het stadion, kregen de sponsors deze stoelen vorig jaar weer terug. Het afscheid van hun oude hoofdkantoor aan het Stadionplein was voor Citroën een leuke aanleiding deze authentieke stoeljes te verdelen onder de Citroën-clubs. 't Eendeëi heeft er 5 bemachtigd, die we gaan verbouwen tot unieke barkrukken. Komt dat zien!



Wat is Citroën rijden toch formidabel.

voor de liefhebber

In de aanbieding: een mooie poster (oplaag 5) en een authentieke Citroën-sticker (oplaag 15) Voor de liefhebbers hebben we gratis een mooie poster (uitgegeven t.g.v. van een 2CV expositie in Parijs in 2008) en een originele Citroën achterrauit-sticker. 'Wat is Citroën rijden toch formidabel', was in de jaren tachtig een reclamekreet van Citroën en iedere nieuwe Citroën kreeg er een op de achterrauit geplakt. Belangstelling? Stuur een mailtje naar redactie@eendeei.nl en een sticker of de poster liggen voor je klaar op het Korperpad. (zolang de voorraad strekt)

Het Cursusseizoen 2012 zit erop! Terugkijkend op het afgelopen jaar is eigenlijk maar één conclusie mogelijk: een top jaar! Van "weg geweest" was er weer de cursus versnellingsbakrevisie (door Jan van de Velde en Roel Bot) Met groot enthousiasme hebben zij weer een aantal versnellingsbakken tiptop voor elkaar gekregen. Voorts waren er het afgelopen jaar twee nieuwe cursussen, namelijk Elektra en Koets. Hans van der Hoff was de man achter "Elektra". Volgend jaar wordt deze cursus zelfs met een dag uitgebreid! De andere nieuwe cursus was: "Koets". Nieuwe docent Henk van Lieshout was in deze cursus de spil. Hij bracht ons in aanraking met veel nieuwe materialen om het roestduivel tegen te gaan! Alle cursussen van het afgelopen jaar waren vol bezet. Helaas zijn er mensen moeten worden teleurgesteld... volgend keer beter! Ook langs deze weg wil ik alle EI-docenten: Jan van de Velde, Roel Bot, Hans van der Hoff, Edwin van Baar, Rodriaan Spruyt, Henk van Lieshout, Evert Burger, Cor Brok en Jan Naezer hartelijk danken voor hun inzet!



2013: Het cursusaanbod voor 2013 is bekend en staat inmiddels op de site! De vorig jaar nieuw gestarte cursussen (Koets en Elektra) houden we erin. Ook versnellingsbakrevisie is weer van de partij! Ook de "moeder van alle cursussen" Eendologie is er weer in het voorjaar!! Kortom; kijk dus op de site en meld je aan voor een van de cursussen. Wacht hiervoor niet te lang, want vol=vol!! Hetzelfde enthousiaste docententeam gaat in 2013 weer aan de slag met de altijd leergierige nieuwe cursisten! Paul Otto, cursuscoördinator.

EI-MARKT 2012



SECRETARIS GEVRAAGD Jan Naezer geeft de cursus Eendologie, schrijft artikelen voor de website en het clubblad en regelt en doet verder van alles en nog meer binnen 't Ei. Daarnaast is hij ook secretaris. Kijk... en dat is best veel werk alles bij mekaar. Jan blijft na de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering actief vrijwilliger, maar zoekt een opvolger voor zijn bestuursfunctie Secretaris. **Wie durft de uitdaging aan en wordt onze nieuwe secretaris (m/v)?** Mail naar Jan (secretaris@eendeei.nl) en hij vertelt je precies wat de werkzaamheden inhouden en hoe leuk het is om te doen.



De Ei-foon... was in het pré Email tijdperk hét communicatiemiddel van de Ei-leden. Eend te koop? Onderdelen nodig? De Ei-foon-beheerder hield het allemaal keurig bij en matchte zo de vraag en aanbod binnen de vereniging. De naam 'Ei-foon' is dus het geestelijk eigendom van 't Eendeëi ... Maaruh... Vind u de naam van een bekend mobieltje ook niet verdacht veel lijken op onze uitvinding? Zou Steve Jobs toch ooit De Ei-foon hebben gebeld en gedacht hebben..... 'leuke naam, zeg!' **Voer voor advocaten!!**



Kijk ook op onze website www.eendeei.nl